

## De tip

Het was zaterdagochtend en de zon scheen vrolijk op de markt in een klein Frans dorpje. Robbie en Floor liepen enthousiast tussen de kraampjes, terwijl hun ouders vlak achter hen liepen. Hun broertje Daan, van zes, rende overal tussendoor en hun andere broertje Maarten, van zeven, liep dromerig naast zijn ouders met een ijsje in zijn hand.

"Wow, kijk eens naar al die kazen!" zei Robbie, terwijl hij naar een grote tafel vol kaasjes wees. "En daar! Zoveel snoepjes!" riep Floor uit, haar ogen groot van opwinding. "Zullen we even bij dat kraampje kijken?" vroeg Robbie, al half rennend die kant op. "Niet te ver weg, hè?" riep hun moeder bezorgd, terwijl ze Daan in de gaten probeerde te houden, die alweer achter een hond aan rende. "Kom op, het is maar een minuutje," lachte Floor. Ze trokken elkaar mee de drukte in, zonder verder om te kijken.

Totdat Floor plotseling om zich heen keek. "Robbie... waar zijn papa en mama?" vroeg ze, terwijl ze haar hand wat strakker om die van Robbie sloot. Robbie keek verbaasd op. Hij had zo veel plezier gehad dat hij niet eens doorhad dat ze best ver waren afgedwaald. "Eh... ik denk dat we de verkeerde kant zijn opgelopen." "Wat nu?" vroeg Floor, haar ogen werden groot van schrik. Robbie haalde diep adem en probeerde niet in paniek te raken. "We kunnen gewoon teruglopen, toch? Het was daar ergens... of misschien daar?"

Maar hoe meer ze om zich heen keken, hoe groter en verwarrender de markt leek. Overal stonden mensen, kraampjes en alles zag er hetzelfde uit. De vrolijke markt werd ineens een beetje spannend en niet op de leuke manier.

Floor begon te wiebelen op haar voeten. "Wat als we ze niet meer vinden?" Robbie dacht na. Zijn handen trilden een beetje. "We moeten rustig blijven. Ze zoeken ons vast ook. Misschien kunnen we ergens hoog gaan staan om ze te zien?" Floor knikte dapper. "Goed idee! Laten we het proberen."

Ze klommen voorzichtig op een muurtje naast een fontein en probeerden de menigte af te speuren. Maar overal waar ze keken, zagen ze alleen maar mensen die ze niet kenden. Robbie voelde de tranen opkomen, maar hij kneep ze stevig weg. "Papa zegt altijd dat je moet blijven waar je bent als je verdwaalt. Misschien moeten we hier blijven wachten." Floor knikte instemmend. "Ja, dat is slim. Ze komen ons vast zoeken."

En net op dat moment hoorden ze een bekende stem door de mensenmassa roepen: "Robbie! Floor!" Het was mama met Daan en Maarten die achter haar aan holden. Ze rende naar hen toe, haar gezicht vol opluchting. "Daar zijn jullie! We waren jullie kwijt!" "Wij jullie ook!" riep Floor blij, terwijl ze van het muurtje sprong en in de armen van haar ouders viel. Maarten keek verbaasd naar hen. "Jullie zijn helemaal niet kwijt, hoor. Jullie stonden gewoon daar." Robbie moest lachen door zijn tranen heen.

"Dus," zei papa, terwijl hij zijn arm om Robbie sloeg, "de les van vandaag: altijd bij elkaar blijven op een markt, toch?" "Ja, dat was best wel eng," gaf Floor toe. "Maar alles is weer goed nu," zei Maarten vrolijk, terwijl hij aan een nieuw ijsje likte. "En ik heb nog een ijsje!" Iedereen lachte, en samen liepen ze verder over de markt, deze keer zonder elkaar los te laten.



## Opdracht 1

### Emoties

Een emotie is een gevoel dat je hebt van binnen. In het verhaal over Robbie en Floor gebeurt veel en ze hebben allerlei emoties. Ook de andere personages laten emoties zien. Dat doen ze door op een bepaalde manier iets te zeggen of door lichaamstaal.

Schrijf de emoties van elk personage hier op.

Floor	Robbie	Mama	Papa
Maarten	Daan		

## Opdracht 2: Beantwoord de vragen

### 1. Wat deden Robbie en Floor eerst nadat ze op de markt aankwamen?

- A. Ze kochten armbandjes
- B. Ze aten ijsjes
- C. Ze keken naar kazen en snoepjes
- D. Ze klommen op een muurtje

### 2. Waarom raakten Robbie en Floor hun ouders kwijt?

- A. Ze volgden Daan
- B. Ze renden achter een hond aan
- C. Ze dwaalden af door alle kraampjes
- D. Ze raakten verdwaald door de drukte

### 3. Wat stelt Robbie eerst voor te doen wanneer ze merken dat ze verdwaald zijn?

- A. Teruggaan naar het begin van de markt
- B. Iets hoogs zoeken om op te klimmen
- C. Naar huis lopen
- D. De markt verder verkennen

### 4. Hoe probeerden Robbie en Floor hun ouders te vinden?

- A. Door te schreeuwen
- B. Door op een muurtje te klimmen
- C. Door mensen om hulp te vragen
- D. Door rond te blijven lopen

### 5. Wat zegt papa als hij hen eindelijk vindt?

- A. "We moeten sneller lopen."
- B. "Je moet op een markt blijven staan als je verdwaalt."
- C. "Altijd bij elkaar blijven op een markt."
- D. "Wees niet bang, het komt goed."

**6. Hoe reageert Maarten als hij Robbie en Floor terugziet?**

- A. Hij is opgelucht en huilt
- B. Hij zegt dat ze helemaal niet kwijt waren
- C. Hij vindt het spannend dat ze verdwaald waren
- D. Hij maakt zich zorgen

**7. Waarom stelt Robbie voor om te blijven staan?**

- A. Hij wil niet verder lopen
- B. Hij herinnert zich een tip van zijn vader
- C. Floor is moe
- D. Ze zien de fontein als herkenningspunt

**8. Wat leert de familie aan het einde van het verhaal?**

- A. Dat ze vaker markten moeten bezoeken
- B. Dat je altijd ijsjes kunt vinden als je geduld hebt
- C. Dat je op een markt nooit van elkaar gescheiden moet raken
- D. Dat je moet blijven lopen als je verdwaalt

### **Opdracht 3: Open inzicht vragen**

**1. Waarom merkte Robbie niet dat ze te ver waren gelopen?**

---

**2. Hoe proberen Robbie en Floor het probleem op te lossen?**

---

**3. Waarom voelde de markt eerst leuk en later eng?**

---

**4. Wat bedoelt Maarten met: 'Jullie zijn helemaal niet kwijt'?**

---

**5. Wat hebben Robbie en Floor hiervan geleerd?**

---

**6. Leg de titel van het verhaal uit.**

---

**7. Bedenk een andere titel voor het verhaal.**

---

**Opdracht 4: Maak een tekening van jouw favoriete kraampje op de markt.**



## Antwoorden

### Opdracht 1 Emoties

#### Robbie:

Enthousiast (bij het zien van de markt en de kraampjes)  
Verbaasd (wanneer hij beseft dat ze hun ouders kwijt zijn)  
Bezorgd (als hij merkt dat de markt verwarrend is)  
Angstig (hij voelt paniek opkomen)  
Vastberaden (hij probeert rustig na te denken over een oplossing)  
Opgelucht (als ze hun ouders weer vinden)  
Blij (hij lacht ondanks zijn tranen)

#### Floor:

Opgewonden (bij het ontdekken van de markt)  
Bezorgd (als ze merkt dat hun ouders weg zijn)  
Angstig (ze wiebelt op haar voeten van spanning)  
Moedig (ze gaat mee in Robbie's plan)  
Opgelucht (wanneer ze hun ouders weer zien)  
Blij (ze rent in de armen van haar ouders)

#### Daan:

Speels (hij rent overal tussendoor en achter een hond aan)

#### Maarten:

Dromerig (hij loopt rustig met zijn ijsje)  
Vrolijk (hij geniet gewoon van zijn ijsje en lacht mee)

#### Mama:

Bezorgd (ze probeert Daan in de gaten te houden)  
Angstig (ze roept Robbie en Floor en zoekt hen)  
Opgelucht (als ze hen eindelijk terugvindt)

#### Papa:

Zorgzaam (hij slaat zijn arm om Robbie)  
Opgelucht (nu alles weer goed is)



## Opdracht 2: multiple choice vragen

1. C
2. C
3. A
4. B
5. C
6. B
7. B
8. C

## Opdracht 3: inzicht vragen

1. Robbie had zoveel plezier op de markt dat hij niet doorhad dat hij en Floor steeds verder wegliepen.
2. Ze proberen rustig te blijven en bedenken oplossingen, zoals op een muurtje klimmen om hun ouders te zoeken en daarna op één plek blijven wachten.
3. Eerst vonden ze de markt gezellig, maar toen ze hun ouders kwijt waren, werd het spannend en eng omdat ze niet meer wisten waar ze waren.
4. Maarten vond dat Robbie en Floor niet echt kwijt waren, omdat hij ze nog gewoon kon zien staan.
5. Ze hebben geleerd dat ze beter bij hun ouders moeten blijven, zodat ze niet meer kunnen verdwalen.
6. De tip is van de vader van Robbie: als je verdwaalt, moet je blijven waar je bent. Deze tip heeft Robbie en Floor geholpen.
7. Andere titels zouden kunnen zijn: Verdwaald op de markt of De les van vandaag.